

Wandeling rond de Sierra de Bernia.



Op deze indrukwekkende en strategisch gelegen bergketen in de provincie Alicante, Spanje, is het schitterend wandelen.

Kies op de N-332 ten noorden van Altea de afslag Callosa/Altea la Vella. U rijdt door het dorpje Altea la Vella heen en blijft de CV-755 volgen. Na iets meer dan een kilometer ziet u aan de rechterkant van de weg enkele grote beelden van menselijke figuren en een stalletje met fruit. U neemt de eerste weg rechts die na deze beelden komt,

deze ligt een paar honderd meter verder. Het is een smalle asfaltweg die u eerst nog langs wat huizen brengt. Rechts aanhoudend gaat het dan naar boven en al snel zit u helemaal in de natuur. De tocht naar boven is ongeveer vijf kilometer rijden. Het gaat flink steil en er zijn scherpe bochten. Rijd dus langzaam en kijk uit voor de kuilen. Uiteindelijk komt u uit bij een paar huizen. Volg het P-bord en zet de auto naar neer.

Wandeling

U bent nu op ongeveer zeshonderdvijftig meter hoogte en heeft een overweldigend uitzicht op de hele baai van Altea en het binnenland tot aan de Puig Campana en de Sierra de Aitana. U loopt terug tot aan de afslag met het P-bord en slaat nu rechtsaf, verder omhoog. Dit verharde weggetje loopt tussen de laatste paar huizen door en wordt dan zandpad. U bent al snel helemaal in de natuur, met bloeiende valeriana langs de weg en de geur van rozemarijn. Even later passeert u een waterreservoir en ziet u de eerste indicatie dat hier een geelwit gemarkeerde route loopt.

Het brede pad gaat over in een smal paadje dat meteen begint te stijgen en u al zigzaggend binnen een paar minuten naar een bron brengt. Deze ligt achter een gesloten, metalen deur maar die kunt u zelf opendoen. Zoals u ziet druppelt het water door de rotsen. Het pad gaat verder omhoog. Omdat veel mensen het niet kunnen laten paden af te snijden of zelf hun weg omhoog te zoeken, gebeurt het nogal eens dat er meerdere paden lijken te lopen. Houd daarom altijd de geelwitte strepen in de gaten, dan kunt u niet verkeerd lopen. Houd ook in de gaten dat u onderlangs de bergketen loopt en langzaam in de richting Callosa, ofwel binnenland gaat.

Na tien minuten flink stijgen komt er een stuk dat minder steil is maar waarbij u over een 'mar de piedras', een zee van kleine steentjes moet lopen.

Aan het einde daarvan ziet u de geelwitte strepen weer. Er volgen enkele lastige stukjes waar u een beetje moet klauteren, er zijn grote op- en afstappen over rotsen. Na opnieuw een zee van grind en nog wat klauteren komt u na circa 25 minuten op een prachtig smal geitenpaadje dat niet veel meer stijgt of daalt. Het loopt glooiend op een hoogte van circa 800 meter onderlangs de Bernia. De top van deze bergketen is 1126

meter maar u komt vandaag niet hoger dan 850 meter. Met een beetje geluk komt u op dit traject een herder tegen met een grote kudde witte geiten en schapen. Deze dieren klimmen met ware doodsvreemde over de rotsen, een prachtig gezicht. Langs de kant van het pad staan dwergpalmen, madeliefjes, wolfsmelk, cistusroosjes en natuurlijk rozemarijn en tijm.



Na ongeveer drie kwartier wandelen, ziet u voor u ruïnes liggen. Er zijn hier diverse - helaas vernielde - informatiebordjes. U bent aangekomen bij het Fort de Bernia, een verdedigingswerk dat hier in de zestiende eeuw werd gebouwd. Het was koning Felipe II die de Italiaanse architect Giovanni Battista Antonella opdracht gaf op deze plek een fort te bouwen. Het fort was bedoeld om de kust te beschermen tegen invallen van piraten en ook dacht men van deze plek de rondtrekkende Moorse

bevolking goed in de gaten te kunnen houden. Het fort werd in korte tijd opgetrokken en was in 1562 klaar. Al snel bleek echter dat de plek niet zo handig gekozen was als men wel dacht. Het kasteel lag ver van de militaire bases en kon moeilijk bevoorraadt worden. Ook had men naar het zuiden, westen en oosten toe weliswaar een heel weids uitzicht, maar kon men vanaf de noordkant gemakkelijk worden aangevallen. Daar kwam nog bij dat Moren in 1609 het land werden uitgezet. Al met al voldeed het fort dus niet en in 1612 gaf koning Felipe III opdracht om het bouwsel te vernietigen en zo te voorkomen dat smokkelaars of andere bendes het zouden gebruiken als schuilplaats. Sindsdien ligt het fort er als een ruïne bij.

Toch is het zeer de moeite waard een poosje rond te lopen bij de ruïnes. De verschillende onderdelen zijn nog altijd goed te onderscheiden, zoals de uitholling die om het hele complex gegraven werd, de bastions, enkele kamers en de ronde gewelven. Vooral deze laatste constructies geven de ruïnes een bijzondere aanblik. Na het rondkijken bij het fort, doet u er goed aan een stukje naar beneden te wandelen. Hier ligt de bron van het fort, die na alle regenval van de afgelopen tijd, een flinke straal fris bergwater biedt.



U kunt nu dezelfde weg teruglopen maar het is zeer de moeite waard de geelwitte route aan de andere kant van het fort een stukje te vervolgen in de richting van de



indrukwekkende piek die u voor u ziet. Na tien minuten lopen over een smal en glooiend paadje, komt u bij een soort bergpas, waar het naar beneden gaat en rechtsaf richting Jalón. Het is van hier nog circa 45 minuten wandelen naar het gehuchtje Casas de Bernia, waar een klein restaurantje is. Misschien leuk voor mensen die een lange wandeling willen maken. Ik blijf vandaag echter op een grote steen zitten genieten van het

uitzicht richting Tárbenas en de Peña Severino. Dit uitzicht is alle inspanning die u verricht heeft om hier te komen meer dan waard. Het is volgens mij één van de mooiste plekjes van de provincie Alicante.

Als u uitgekeken bent, wandelt u langs het fort weer terug richting auto. Let na het tweede stuk met kleine stenen even goed op want hier lopen twee paden. Het bovenste gaat verder naar de tunnel die dwars door de Bernia loopt (een wandeling van circa een uur), het onderste, dat rechts van een soort houten bouwseltje loopt, gaat terug naar de auto. Daar aangekomen, kunt u ook nog even een kijkje nemen bij de mooie picknickplaats die hier tussen de dennen ligt.

Veel plezier op uw wandeling in dit prachtige stukje Spanje.